

Η Εβραϊκή Φυγή από τη Ναζιστική Γερμανία

Πολλοί εύποροι Γερμανοεβραίοι, μετανάστευσαν στα πρώτα ναζιστικά χρόνια. Οι λιγότερο τυχεροί Εβραίοι βρήκαν οδό διαφυγής προς τα ανατολικά, όταν η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν τη μη επιθετική συνθήκη Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, τον Αύγουστο του 1939. Εκείνοι που δεν επέλεξαν να γίνουν πολίτες της Σοβιετικής Ένωσης, ταξίδεψαν κατά μήκος της Σιβηρίας προς την Κίνα. Η Σαγκάη, η πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Άπω Ανατολής, έγινε ένα φυσικό καταφύγιο των Γερμανοεβραίων, που αναζητούσαν καταφύγιο στο εξωτερικό, αφού δεν υπήρχε υποχρέωση βίζας εισόδου ή διαμονής.

Τον Αύγουστο του 1936 η **Königsbergers** της Φρανκφούρτης κοινοποιεί σε κάποιο συγγενή, ότι τα αντικείμενά τους συσκευάστηκαν και θα σαλπάρουν σύντομα για τη Νέα Υόρκη.

Πτήση με το αερόπλοιο Χίντεμποουργκ. Κάρτα με τέλος 15-pfennigs και αεροπορική προσαύξηση 50-pfennigs.



Μια κάρτα, σταλμένη στις 2 Οκτωβρίου του 1939, από το Wartenburg, της Ανατολικής Πρωσίας, από γερμανοβραϊκή οικογένεια προς φιλική οικογένεια, που τα μέλη της είχαν καταφύγει στην Σαγκάη.

Η σφραγίδα λογοκρισίας του Königsberg, χρησιμοποιήθηκε μόνο από τις 6 Σεπτεμβρη έως τα μέσα Νοέμβρη του 1939, που συμπίπτει με τη γερμανική κατάκτηση και υποδούλωση της Πολωνίας.