

Η Φυγή των Εβραίο-αυστριακών

Η Αυστρία, υπό ναζιστική κατοχή, ήταν ένας εφιάλτης για τους Εβραίους. Ένας άγνωστος μέχρι τότε αξιωματικός των Ες-Ες, ο Άντολφ Άιχμαν, τέθηκε επικεφαλής του Κεντρικού Γραφείου για την Μετανάστευση στη Βιέννη, λίγο μετά το *Anschluss*. Χρησιμοποιώντας βία και τον τρόμο, δόλους, εκβιασμούς, και απειλή εγκλεισμού σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, το έργο του Άιχμαν ήταν να απελάσει όλους τους Εβραίους από την Αυστρία, ενώ πρώτα κατάσχεε όλα τα χρήματα και την περιουσία τους. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έδινε καταφύγιο στους Εβραίους, έτσι ο κάθε ένας είχε το πρόβλημα της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγγράφων μετανάστευσης. Μετά το πογκρόμ της *Νύχτας των Κρυστάλλων*, το Νοέμβρη του 1938, ο Άιχμαν άρχισε να φυλακίζει τους εναπομείναντες Εβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ώστε να αυξήσει την πίεση για να φύγουν. Μέχρι τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, το φθινόπωρο του 1939, 126.445 Εβραίοι-Αυστριακοί είχαν μεταναστεύσει.

Ο Robert Rosenfield ζητά απεγνωσμένα έκκληση για βοήθεια από συγγενή του στο Σικάγο, με την επιστολή του στις 28 Μαρτίου του 1939.



Vienna, March, 28, 1939.

Mister Hary T. Rosenfeld,

Chicago.

Dear Mister Rosenfeld,

By a happy chance I got your adresses. For I have always been very much interested to my relatives in U.S.A howeve I could never find out where they live. There are now such circumstances in Austria as you know quite well, that we can't stay nor are we allowed to stay here any longer. It is not to be said in which exde position we are. I am in a camp now and my sister is writing this letter for me and I am only able to leave the camp, by having any paper which demonstrate that I am able to leave Germany. And so I am coming with a great request to you and I beg you insist to get the affidavit for me, or if you are not able to do so, for you have already done yours in this matter, please do look for someone who would do it for me. I assure you sincerely, that I will not trouble you further in any way, for I could earn my living from the age of sixteen till now, and I can do every work, as well intellectual as all other sorts of work. I am a special weaver and I think if one has the real intention to work, there will be occasion for it in U.S.A. On the other side a relative of mine who leaves abroad, but where it is impossible to get a visa for me, has promised to dispose money to me in America. You see I only ask for the affidavit and you could do a good deed, by sending it to me as soon as possible, for I am on the Vienna gate, and am notified at the american consulate for a very long time, so that I could leave the camp and Vienna, after having the affidavit.

Following my dates.

Robert Rosenfel, born, 19. März, 1901. in Vienna.

I beg you once more to overthink my exde situation and to get the affidavit for me, for if you wouldn't help me, I don't know what to begin!

Receive my preceding thanks, for your endeavours, and you can be assured I wouldn't importune you further, but only by my thanks.

I am waiting for your honest good answer and remain dear Sir sincerely yours

Robert Rosenfeld
II. Fillersdorfgasse, 10.
Vienna, Germany.

618 W. Wavelnd Av.

CHICAGO.

U.S.A.