

# Η Εισβολή και η Κατάκτηση της Πολωνίας Η Εξορία του Πολωνικού Ναυτικού

Η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939, και ο Πολωνικός Στρατός παραδόθηκε τέσσερις εβδομάδες αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου. Οι βόρειες και δυτικές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πόλης του Γκντανσκ, είχαν προσαρτηθεί στο γερμανικό Ράιχ, ενώ το υπόλοιπο ανεξάρτητο κομμάτι, το αποκαλούμενο Γενική Κυβέρνηση, έπαιρνε διαταγές από Γερμανό διοικητή και τις δυνάμεις κατοχής. Συλληφθέντες Πολωνοί αξιωματικοί φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα *Offizierlager*, που ονομάζονταν *Oflags*, και στρατολογημένοι άνδρες στα στρατόπεδα *Mannschaftsstaumlager*, που ονομάζονταν *Stalags*. Τρία από τα τέσσερα πολωνικά αντιτορπιλικά και ένα υποβρύχιο, διέφυγαν στη Μεγάλη Βρετανία, και παρέμειναν κατά τη διάρκεια του πολέμου στο πλευρό των Συμμάχων.

*Ένα γράμμα αιχμαλώτου πολέμου στις 26 Σεπτεμβρίου 1940, από το Oflag IIA στο Prenzlau της Γερμανίας, προς το Κιτνο της Πολωνίας. Μια συστημένη επιστολή του πολωνικού Ναυτικού, στις 24 Σεπτεμβρίου 1943, λογοκρίνεται στο πλοίο και πάλι στη Μεγάλη Βρετανία.*

Το γραμματόσημο του ενός Zloti, εκδόθηκε από την πολωνική κυβέρνηση σε εξορία, η οποία έδρευε στη Μεγάλη Βρετανία, για τις επιστολές από πολωνικά εμπορικά πλοία προς τα πολεμικά.



POLISH MINISTRY OF FINANCE  
POSTAL SECTION,  
11, MARK LANE, STRATTON ST., LONDON, W.1.



Mr. Harry Pegg

41, Reynolds Str.,

Cleethorpes.



EXAMINER 796