

Το Εβραϊκό Γκέτο στο Bendzin (Bendburg) Ο Alfred Schvarcbaum

Σε αντίθεση με τα γκέτο της Βαρσοβίας και του Λοντζ (Litzmannstadt), το εβραϊκό γκέτο στη Bendzin δεν ήταν απομονωμένο από τον έξω κόσμο, μέχρι την άνοιξη του 1943, αλλά η ζωή ήταν το ίδιο σκληρή για όλους τους κατοίκους. Ένας από τους πιο εύπορους κατοίκους του, ο Alfred Schvarcbaum, διέφυγε στην Ελβετία. Από εκεί διεξήγαγε εργασίες αρωγής και διάσωσης των Εβραίων στην πατρίδα του, μαζί με τον Οργανισμό Relico, του Δόκτωρ Abraham Αβραάμ Silberschein, στη Γενεύη, καθώς και με την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή Διανομής, που είχε βάση τη Νέα Υόρκη. Ο Schvarcbaum χρησιμοποίησε, επίσης, μια μυστική διεύθυνση στη Λισσαβόνα (φαίνεται στο κομμάτι των διευθύνσεων του παρόντος εκθέματος), για τη διεξαγωγή παράνομων επικοινωνιών με εβραϊκές αντι-ναζιστικές ομάδες αντίστασης. Μέλη της νεολαίας του κινήματος, ξεκίνησαν ένοπλη αντίσταση κατά των Ναζι, κατά την εκκαθάριση του γκέτο, την 1η Αυγούστου 1943, που συνεχίστηκε για δύο εβδομάδες. Ενώ σχεδόν όλοι οι Εβραίοι του Bendzin απελάθηκαν στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς, μια μικρή ομάδα διέφυγε προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, όπου συνέχισε τις υπόγειες εργασίες, μέχρι το τέλος του πολέμου.



Μια συστημένη επιστολή, στις 8 Οκτωβρίου του 1941, από τον A. Israel Gold, κάτοικο στο εβραϊκό γκέτο Bendzin (Bendsburg), για τον Alfred Schvarcbaum στη Λωζάννη της Ελβετίας, λογοκρίθηκε στη Φραγκφούρτη, με σφραγίδα άφιξης στη Λωζάννη, στις 14 Οκτώβρη. Η μωβ σφραγίδα αριστερά λέει: «Αποστολέας: Εβραϊκός Οργανισμός Bendzin, κέντρο συλλογής αλληλογραφίας».