

# Η Βρετανία Κηρύττει τον Πόλεμο στη Ναζιστική Γερμανία Ψυχολογικός Πόλεμος, Ψεύτικη Προπαγάνδα

Στις 3 Σεπτέμβρη του 1939, δύο ημέρες μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν σχημάτισε νέα κυβέρνηση πολέμου, με τον Winston Churchill ως Πρώτο Λόρδο του Ναυαρχείου (Υπουργός Ναυτιλίας) και τον Anthony Eden ως Γραμματέα του. Ο Churchill και ο Eden ήταν οι κύριοι αντίπαλοι του καλοπιάσματος του Αδόλφου Χίτλερ.

Για να υπονομεύσει το ηθικό των Γερμανών πολιτών, μια βρετανική μυστική ψυχολογική προπαγάνδα πολέμου, κατασκεύασε αυτό το ψεύτικο γερμανικό γραμματόσημο και αυτήν την καρτ-ποστάλ. Ο βασικός κατάσκοπος των Ειδικών Επιχειρήσεων, πλοίαρχος και εμπειρογνώμον άλλων κατασκόπων πολέμου, ο Sefton Delmer συνέλαβε το σχέδιο και είχε τη μαεστρία να το πραγματοποιήσει. Το κείμενο της κάρτας, κατηγορεί τον Ναζι υπουργό Robert Ley, ότι εξασφαλίζει τεράστιες ποσότητες καλού φαγητού για τον εαυτό του και για άλλους αξιωματούχους (παραθέτοντας μια υποτιθέμενη μυστική οδηγία, στην πραγματικότητα όμως κατασκευασμένη από τον ίδιο το Delmer), σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Ley, με τη δήλωση του στον Τύπο, ότι κάθε Ναζι υπάλληλος, συμπεριλαμβανόμενου του ίδιου, «πρέπει να ζει από την κάρτα συσσιτίου του όπως ο απλός εργαζόμενος». Οι κάρτες γράφτηκαν με το χέρι, και έπεσε από τον αέρα πάνω από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών. Οι Ναζι αξιωματούχοι υποχρεώθηκαν να προβούν σε δημόσια άρνηση, της ψευδής ιστορίας που φαντάστηκαν οι Βρετανοί.

Die Verordnung, die Diplomaten, Behördenleiter und politische Führer der NSDAP, von der allgemeinen Rationierung befreit, und die es, nach Herrn Ley, nicht gibt, kann jeder finden, der Lust hat nachzulesen in den Ausführungsbestimmungen des Reichsernährungsministers zu der Verordnung über diplomatische Verpflegung v. 26.1.43, R.E.M. I, 237/43, gez. Staatssekretär Backe. Da heißt es u.a.:

„Die Chefs der Auslandsvertretungen, die Behördenleiter und die pol. Führerränge der NSDAP., soweit sie unter die im Führererlaß v. 2.10.39 aufgeführten Kategorien fallen, erhalten:

1) Für ihre eigenen Personen und ihre Familien: Alle bewirtschafteten Lebensmittel in voller Höhe des gestellten Antrags. Ausgenommen sind Tee und Kaffee, für die die Höchstmengen von 125gr Tee und 250gr Kaffee (bei Verheirateten 500gr Kaffee) bestehen bleiben.

2) Für ihre in- und ausländischen Mitarbeiterstäbe folgende wöchentliche Rationen gegen Vorzeigen des Berechtigungsscheins:

Fleisch 2kg, Fleischwaren 500gr, Fett 500gr, Butter 1kg, Käse 500gr, Speiseöl 250 gr, Reis 500gr, Nahrungsmittel 1kg, Mehl 1kg, Zucker 1kg, Tee 125gr, Kaffee 250gr (f. Verheir. 500gr) Vollmilch 1 Liter (täglich), Marmelade 150 gr, Kakao 250gr, Eier 4.

3) Für besondere unumgängliche Veranstaltungen der Behördenleiter können von Fall zu Fall zusätzliche Lebensmittelmengen bewilligt werden. Die Entscheidung trifft allein das R.E.M.“

So frißt Ley, und so fressen zehntausende andere Amts- und Hoheitsträger der Partei mit ihren Stäben. Die einen machen's mit dem Berechtigungsschein, die anderen machen's mit Reismarken. Nur der normale Volksgenosse hungert und steht Schlange.

Guten Appetit Herr Ley —  
der letzte Gang ist der schwerste!

**Drucksache**



Frau

Emmi Schmidt

München 13

Tailorstr. 5 II



Der Normalverbraucher  
und Reichswohnungskommissar  
**Reichsleiter Dr. Robert Ley**  
im „Angriff“ vom 12. Oktober 1943:

„... Wir Nationalsozialisten kennen keinen ‚Diplomatenhaushalt‘. Jeder, ob Reichsminister oder Reichsleiter, muß genau so von seinen Karten leben wie der einfache Arbeiter, Handwerker und Beamte. Aber selbst die Normalkarte reicht, für alle, denn ich probiere sie täglich aus, da auch ich zu den Normalverbrauchern gehöre.“

(Siehe umseitig)