

# Διάσωση Εβραίων από το Ολοκαύτωμα Ο Δρ Αβραάμ Silberschein και ο Saly Mayer

Ο Δρ Abraham Silberschein ίδρυσε την Επιτροπή Περιθαλψής για τον κτυπημένο από τον πόλεμο εβραϊκό πληθυσμό (RELICO) στη Γενεύη, Ελβετία, το Σεπτέμβριο του 1939. Ταχέως κινούμενος εκτός από την εργασία για περιθαλψη, έστρεψε τις προσπάθειές του στο να βοηθά τους Εβραίους να μεταναστεύουν από το ναζιστικό έδαφος και στην πληροφόρηση του κόσμου σε μεγάλη έκταση για το ολοκαύτωμα. Σαν Πρόεδρος του Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (Ομοσπονδία των Ελβετικών Εβραϊκών Κοινοτήτων), ο Saly Mayer βοήθησε τους Εβραίους πρόσφυγες που είχαν φύγει από τη Γερμανία και από άλλες κατειλημμένες από τους Ναζι χώρες. Αντιπροσώπευσε επίσης την Αμερικανο-εβραϊκή Επιτροπή Κοινής Διανομής στην Ευρώπη. Δωροδοκώντας ναζι αξιωματούχους με χρήματα που ήρθαν παράνομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1942, σταμάτησε την εκτόπιση των Εβραίων από τη Σλοβακία. Το 1944 κανόνισε για μια αποστολή τρακτέρ στους Ναζι σε αντάλλαγμα της υποχρέωσης του Heinrich Himmler να τελειώσει την εκτόπιση των Εβραίων από τη Βουδαπέστη. Εξ αιτίας του ζήλου τους να διασώσουν Εβραίους με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα, και τα δύο άτομα διαφώνησαν με άλλους εβραίους ηγέτες.

Πάνω: Μία κάρτα επιστροφής με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 1941, στη RELICO στη Γενεύη από έναν Εβραίο στην Πολωνία, που λογοκρίθηκε στη Φρανκφούρτη, κατέγραψε την παραλαβή ενός δέματος περιθαλψής με τρόφιμα.



Κάτω: Ταχυδρομική κάρτα με ημερομηνία 25 Αυγούστου 1944, από τη Seldi Blum, μια γυναίκα εβραία, τρόφιμο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν- Μπέλσεν προς τον Saly Mayer. Το Μπέργκεν- Μπέλσεν ήταν το κέντρο συγκέντρωσης για τους γερμανούς Εβραίους που ανέμεναν την άδεια να μεταναστεύσουν.