

## Εβραϊκό Γκέτο στο Theresienstadt

Στο τέλος του 1943, για την αντιμετώπιση των φημών εξόντωσης στα στρατόπεδα, οι Ναζί αποφάσισαν να καλέσουν μια αντιπροσωπεία από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, για να επισκεφθεί το Theresienstadt. Στα πλαίσια της προετοιμασίας πριν την άφιξή της, χιλιάδες κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο θανάτου του Άουσβιτς, για να μειωθεί η συμφόρηση στο γκέτο. Ένα χωριό Ποτέμκιν χτίστηκε, που αποτελούταν από εικονικά καταστήματα, ένα καφέ, μια τράπεζα, νηπιαγωγεία, δημοτικό σχολείο, και έναν κήπο με λουλούδια. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 1944. Όλες οι συναντήσεις με τους τροφίμους εποπτεύονταν από τους Ναζί, οι οποίοι τράβηξαν μια κινηματογραφική ταινία προπαγάνδας της εκδήλωσης, προσπαθώντας να αποδείξουν, ότι οι Εβραίοι ζούσαν μια άνετη ζωή που την προσέφεραν οι φιλάνθρωποι Ναζί προστάτες.



**Ταχυδρομικά και φιλοτελικά αναμνηστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων μη διάτρητων φύλλων γραμματοσήμων δεμάτων, παρουσιάστηκαν στους επισκέπτες του Ερυθρού Σταυρού. Αν και οι διοικήσεις των γκέτο, απαγορεύονταν να σφραγίσουν την εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ, οι Ναζί έκαναν εξαίρεση του κανόνα για την περίπτωση. Η μαύρη σφραγίδα «Εβραϊκή Ταχυδρομική Αρχή του Theresienstadt» δημιουργήθηκε για αυτό το γεγονός, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πραγματική αλληλογραφία. Η κόκκινη σφραγίδα στα αριστερά υπενθυμίζει: «Απάντηση μόνο με καρτ-ποστάλ ή επιστολής που είχε γραφτεί στη γερμανική γλώσσα, απευθυνόμενη στο Συμβούλιο της Εβραίων Γερόντων στην Πράγα».**